

Zoomeren tussen de dieren

Rariteiten kijken en lezen

O dierbaar Antwerpen toont geschiedenis van Zoo in boeken en expo

De schedel van Gust, een opgezette okapi met baby, of een schilderij met een ontsnapte tijger. Achter elk object van het rariteitenkabinet schuilt een heel verhaal. De tentoonstelling loopt nog tot september in de oude melkerij van de Zoo.

ANTWERPEN

"Het is misschien wel dankzij de melk van de Zoo dat ik al 85 jaar gezond ben", vertelt een trouwe bezoeker van de dierentuin. De melkkannetjes op het venster raam en een certificaat in een vitrinekast zijn getuigen van de vroegere functie van het gebouw. Niet alleen was er een winkeltje waar mensen melk konden komen halen, er reed ook een kar door de stad met tuberculosevrije melk. Dat blijkt althans uit de folder die te kijk ligt in de vitrine: 'Geene koe wordt in den stal van den tuin opgenomen zonder de proef der 'Tuberculine' te hebben ondergaan. Men mag dus verzekerd zijn dat geene hunner de kiem

bezit der knobbelziekte (tuberculosis)'. Ook de schedel van Gust maakt heel wat tongen los. "Iedere Antwerpenaar kent Gust als was het zijn eigen huisdier", weet Tereña Van Dijk, gastcurator van het rariteitenkabinet. "De jonge gorilla die uitgroeide tot een stevige Gust is echt een legende in de Antwerpse Zoo. Zijn schedel werd bewaard en wordt nu uitzonderlijk tentoongesteld." Na maanden grasduinen in de archieven van de Zoo heeft Tereña heel wat rariteiten ontdekt. Een schilderij toont het meest heroïsche verhaal uit de geschiedenis van de Zoo. Een tijger die in 1868 ontsnapte uit de Zoo. Toen verzorgers probeerden het dier in een transportkist te krijgen, sprong het dier over de stationsmuur en rende de Carnotstraat in. Onderweg beet hij een paard en een toevallige voorbijganger dood. Directeur Vekemans, zijn assistent Jefke en enkele verzorgers gingen het dier achterna. Ze schoten zeven keer op het dier, maar misten. De bekende schilder Adriaan De Braeckeleer was toevallig bij zijn broer op bezoek en schoot de tijger dood. Hij vereeuwigde het tragische verhaal zelf op doek.

Bieke LATHOUWERS



Tereña bij een opgezette okapi met haar baby.



De schedel van Gust. Foto's: BINA KERSTENS



Een embryo van een kangoeroe op formol.

Thuis verder genieten

Rariteiten kijken kan op de tentoonstelling, maar ook voor thuis is er een mooi aanbod. Wij zetten de Zoo-boeken op een rijtje die dit jaar verschenen zijn.

O Dierbaar Antwerpen. Over olifanten, mensen en andere stadse dieren

Dit 208 pagina's tellend boek vertelt erg uiteenlopende verhalen. Wist u bijvoorbeeld dat er een mevrouw Aap in Antwerpen woonde dat tijdens de Tweede Wereldoorlog alle roofdieren gedood werden, of dat raven tot zeven kunnen tellen? Verder staan er heel wat oude foto's in het boek, onder meer van een ontsnapte luipaard op het dak van de Zoo. De verschillende stijlen en retro layout kenmerken het boek.

■ 19,95 euro, te koop in de ZOOshop en bij O Dierbaar Antwerpen



ZOO Beeldig. Wandelen langs beelden en gebouwen van Zoo Antwerpen

De Zoo van Antwerpen is niet alleen rijk aan dieren, ook kunst en cultuur zijn er rijk aanwezig. De historische gebouwen en ontelbare beelden vormen een kunstschat voor de liefhebbers en de leken. Dat toont het boek via oude en nieuwe foto's, maar ook via de speciale wandelroute die bij het boek hoort. Een echte aanrader.

■ 20 euro, te koop in de ZOOshop en bij O Dierbaar Antwerpen

ZOO Mooi

Deze kindergids is een uitgave van Pimento. De geschiedenis van de Antwerpse Zoo wordt er in kindertaal uitgelegd. Hierin ontdekken kids de straffe verhalen en mooie beelden in de dierentuin. Alle facetten van de Zoo komen aan bod. Wie werkt er in de Zoo, wie woont er en wat is de missie van een moderne dierentuin. Vijftienduizend dieren een jaar eten geven, dat geeft een boodschappenlijstje van onder andere 64.250 kilogram vlees, 41.000 kilogram vis, 15.510 ongesneden broden en meer dan 37.440 eieren... De duurste eter is Chuluugi, de zeeotter. Nog leuk om weten: bij de zeepaardjes zijn het de mannen die zwanger zijn.

■ 6,95 euro, te koop in de ZOOshop



De olifant wijst de weg

2007 is het jaar van de olifant in de Antwerpse Zoo. Daarom is er een uitgestippelde olifantenroute die u kan volgen door de slurf van kleine kunstwerkjes te volgen. Op de route staat een verzameling 'Wist-je-datjes'. Die weetjes en nog veel meer olifantenverhalen, staan te lezen in een boekje van 48 bladzijden. Wie bijvoorbeeld wil weten hoe een dag van een olifantenzorger eruit ziet, krijgt het hele to-do-lijstje netjes opgesomd.

■ 6,95 euro, te koop in de ZOOshop

ZOOlogie

Naast een boekje van 114 pagina's over de Zoo, toont een DVD fantastische beelden. Bezoekers die op hun paasbest in het park rondwandelen, een blik in de keuken en op de operatietafel van de dierenarts, het staat er allemaal op. Velen herinneren zich nog wel de tijd dat nootjes geven aan de olifanten nog mocht, en ritjes op de rug van kamelen absolute toppers waren. Erg vertederend is een filmpje van meer dan tien minuten met beelden van gorilla Gust en zijn verzorger Samson. De muziek van Hughes Maréchal maakt het helemaal af. Het meest opvallende fragment is 'Een okapi voor koning Boudewijn'. In 12,5 minuut wordt getoond hoe met precisie en oneindig veel geld in Congo een okapi wordt gevangen. Het dier was een cadeau voor koning Boudewijn die het later aan de Antwerpse Zoo schonk.

■ 19 euro, te koop in de ZOOshop en bij de boekhandel



Het leven zoals het is... Planckendael

Nog nieuw in de ZOOshop: een DVD met het beste van Het Leven zoals het is in Planckendael. Daarop staat een selectie van de beelden die getoond werden in het één-programma.

■ 14,95 euro, te koop in de ZOOshop en bij de boekhandel